

Cause d. August 33.

Kære Herrer Martinus
& Larsen.

Jeg har haft Besøg af ^{en} ~~en~~ Bekendt
som en Tid jævnlig besøgte Skrivermidde-
ne og som jeg lærte at Exemplar af
"Kosmos" og det er saa resultatet i at
han efter at have læst det beder mig
om at tegne ham som Abonnement
paa Bladet, og samtidig at spørge om
det var muligt at han ogsaa kunde
få tilsendt de allerede udkomne Numre,
men i saa Fald skal De ikke sende dem
alle i en Gang, men af flere Gange,
saa at Betalingen fordeles lidt. Senere
her er det hans Hensigt ogsaa at købe
"Lindes Bog." — Adresse er: Pionerstemmes
Valdemar Sørensen. Rosenlundens 18. Cause.

Jeg har jo forlængere siden
lært at få et Bord i Orden og sende
over til Dem, og jeg kan bemærke forstaa
om De skulde synes at det er fordeligt
af mig at det endnu ikke er kommen
Opsted, hvis De nu sætter det saa

send et Brevkort og det skal da
blive ordentlig og komme Øjeblik snarest.

Jeg mener at kunne forstå at vi
skal agtere Tanken om at se Dem
herovre i Sommer, jeg kommer rimelig-
vis heller ikke til Høbenhavn i den
nærmeste Fremtid og saa talte med Dem,
men saa er det mig dog en Trøst,
naar i den daglige Tilværelse til Tider
det kniber med at holde Kurs, naar
Vind og Vjør er ugunstig, da har
jeg i Tankerne haft mangt et Sam-
vær med Dem og ved saadanne Lige-
hedes kunne føle mig beroliget.

Der er mange Fejl at
erkende, meget at frigøre sig for
og saa kaste Overbord, men
der er Gode i Lige.

Vore bedste Hilsener

Mari & P. Søren

Da De nu ikke kommer herovre i Sommer, saa
forsig at saa Tid at sende blot et Par Ord, det
vil glæde os at høre fra Dem.