

Kære Anna!

Just, som jeg havde skrevet et Brev til Dem og skulde have det afsen kom Deres Brev af 25. Februar ind ad Døren. Og jeg har derfor kunne svare Dem paa dette med nærværende lille Indlæg, ogfaa det med i mit førnævnte Brev. Jeg kan med stor Glæde meddele Dem, at Oversættelse er ankommet hertil i god Behold. Nu skal vi bare se at have dem tryk i Bogform. Rigtig inderlig Tak for dem. Jeg vil ogsaa gerne sige Dem Tak for Billedet. Det er et storartet Billede. Det kom lige tilpas at komme med i Lysbilledserien til mit Rejseforedrag, her paa Mandag og Tirsdag. Jeg skal eventuelt sende Raju et Negativ, han kan bruge i Stedet for det, der er bortkommet. Ligeledes skal jeg som før nævnt sende Dem og ham nogle Billeder fra Rejsen og af ham og hans lille Søn, samt de mælkedrikkende Børn etc. Men jeg maa bede Dem have lidt Taaalmodighed. Jeg laver det hele selv, og det kan derfor kun komme efterhaanden, som min Tid tillader det. Det er dejligt, at Raju nu snart er færdig med at bygge sit Hus. Det har ikke været nogen lille Opgave for ham. Vil De være sød at overbringe ham og hans lille Hus min hjerteligste Hilsen.

Med Hensyn til det 11. Kapitel af "K o s m i s k B e v i d s t h e d" har jeg ikke noget imod, at De sender det til Eisenhower, Churchill og Ahtlee. Jeg synes det er en god Ide. Desværre kan de store Personligheder midt i deres Storhed vist ikke gøre ret meget, selv om de gerne vil det. Men vi har Lov til at haabe det bedste. Og jeg siger paa Forhaand Tak for den gode Tanke.

Jeg beder Dem undskylde, at jeg ikke naar at faa sendt Dem lige saa mange Breve, som De er saa venlig at sende til mig. Men jeg ska nok holde Dem a jour med alt, hvad der foregaar i Sagen her.

Og hermed de kærligste Hilsener til Dem selv, til Lulu og de andre kære Venner.