

Sjefnarg. 3. Reykjavík
24/4 1959.

Kære Martinus!

Hjertelig tak for dit kærlige brev af 17 april. Undskuld at jeg ikke har skrevet før. Jeg er så tænktlig for dit bilbud om at komme til Færøbyen til sommer, og jeg har meget lyst til det, og glader mig meget til at træffe dig igen og alle de kærlige mennesker der nede. Jeg skal også hilsne hjerteligt fra min Søster og jeg håber hun kan komme med for huldet vil jeg have hende med ellers bliver det en anden Veninde.

Jeg troer vi kan komme sid i slutningen af juni eller først i Juli. Vi kan tage Børren ud til Færøbyen nu ved vi so god bested med det hile, so vi behover ikke at udligge dem, det kan vi nok

ordne selv, vi kan heller ikke
so godt bestemme hvem av dagene
vi kommer.

Arig tallī først var jeg til beklankeligt
jeg synes det var so stort foretagende
at reise der med, men efter honden som
jeg tenker mere over det so har jeg
følt styrke der til og nu glæder jeg
mig meget, jeg ved du forstod vad
jeg mener, det er mine nerver de
er ikke altid som de skulle være.

Ogen nu mitt og min søsters hjertelige
tak for al den hærlighed du
har vist oss.

Jeg hører Gerner er kommet lykkeligt
hjem til sine venner, vil du høre
ham hjerteligt fra mig med hjertelig
sat for hans morsomme kontaktsbrug
jeg håber på glædelig gensyn
der nede i Feriebyen.

Mine hærligste hilser

Vind!

Haldoria Samuelsd.

Jeg har sproget os alle kom
selv besøge sig med dit
Thysselskabs Terminal her
med i Ryen. Det varer
jeg den da og kom til
Marinelsøg, hvor vi spille
møgt mod og kom ud til
Kunst hos ejder -

Jeg skrev også om

Loge til
Mauritius